



Året – det første i et nyt årtusinde. Kan man på trods af ydre omstændigheder fortsat have et godt liv? Mit svar er ubetinget – ja! Vi har fået terrorisme – eller har vi? Det har altid været der, nu dog fået et endnu mere modbydeligt ansigt. Vi har fået krig – eller har vi? Det har der vel altid været et eller andet sted på kloden, denne dog med et endnu mere beskidt ansigt. Vi har fået en flyulykke – eller har vi? Før skete det for nogen andre, denne gang kom det meget tæt på os. Det gør altså sammen så forbandet ondt, men tiden går videre og det nytter ikke at hænge sig i det traumatiske. Vi må se frem, vi skal huske glæden ved nuet og hinanden, vi skal huske det liv der kun er et kort øjeblik. Vi er blevet mindet om, hvor vigtigt det er at leve livet mens vi har det. Kan man beskrive lykke? Nå, det behøver jeg næppe, men oplevelser så rige som det vi får lov til, kalder på store ord.

Barnet hedder Signe – barnebarnet. Til en eller anden grad fylder hun ganske meget, denne lille charmetrold. Rollen som bedsteforældre er en del af livet. Hvor begynder og hvor ender den rolle? Vi har valgt en måde at være på, andre må vælge deres. Signe fylder meget i sindene omkring sig – naturligvis gør hun det. Hun udvikler sig, gør hun. Det går stærkt. Det gør hun osse, men endnu ikke alene. Snupper enhver ledig hånd og stolprer lykkeligt afsted. Allerede fyldt et år, og skal snart opleve sin første rigtige jul. Opleve, opleve, opleve – gennem det lille nye menneske mærker man hvor meget der er at lære om livet. Vi glæder os til sammen med Signe at være en del af hendes oplevelse af livet.

Til vort livs oplevelser hører menneskene omkring os, vennerne – de nære, mødrene – de svære og pigerne – de kære.

Carina og Eilerth kom helt fra Härnösand for at feriere på Langeland. En weekend sammen cementerede venskabet som skabtes i Provence. Vin, mad og kunst, morgenbadning, sommer og sol, fælles oplevelser så store at ord ikke beskriver indholdet. Senere med fly til septembersamvær også i By – Härnösand genskaber øjeblikke af vidunderligt fællesskab.

Petanque på Reersø – en sommeroplevelse vi ikke ville være foruden. Genfundne venner satte os stævne til Skt.Hans fejring på Mors. Hvilken weekend. Lokalkendte såvel i landskab som blandt mennesker gjorde Inge og Jacob til det perfekte guidepar. Takker ydmygst. Alsang på Sophienholm i regnvejr udgjorde endnu en platform for hyggeligt samvær.

Med Bente og Niels Erik nåedes en af årets store kulinariske oplevelser – “1.th” med Mette Martinussen som kok vil stå længe i bevidstheden.

Vinter og forår som altid med oplevelser igennem sang og musik, gymnastik og foredrag.. Vi henter fortsat inspiration ved besøg hos de mange gallerier som inviterer på den ene strålende udstilling efter den anden. Nye spændende talenter dukker op. En pige som maler og taler – meget. Mødet med hende har sat helt nye grænser for oplevelse af form og indhold i billeder. En keramikker med foden under egen drejeskive giver krukken et helt nyt liv. Gennem samtaler med ham viser der sig forbindelse til andre af vore bekendte kunstnere rundt i det lille Danmark. En foredragsholder med utrolig viden om vin trækker nye grænser for hvad druer og producenter kan drive det til rundt omkring i vinens verden.

Årets ferie tilbragtes på vore hjemlige breddegrader. Vi lagde igen tidligt ud og kørte med vores nye firehjulstrækker af sted mod det jyske. I Æbeltoft – det danske glasrige, begejstres vi som tidligere af glassets forførende glød i dygtige værksteder og vi finder igen ind på glasmuseet med nye spændende værker. Landskabet inspirerer og såvel Sletterhage fyr som Mols bjerge og kirken i Knebel stemmer sindet og lader os op. Kirken i Knebel gav ny indsigt i vores store kunster Bjørn

Nørgaard. Menighedsrådet har her vovet at lade udføre en meget anderledes altertavle. Fabelagtigt. Et lillebitte samfund, en lillebitte kirke og meget meget stor kunst i et stort, stort tankerum !!

Sølvsmeden i Knebel Bro er et helt kapitel for sig – kommer du forbi, er et besøg hos ham et must. Unika smykkekunst når det er bedst – sådan. Silkeborg med Jormuseet, Silkeborg Bad kunstmuseum og det mindre pretentiøse Kunstspinderiet. Nydelse på nydelse af maleriets lysende farver. Aalborg, en stor by. Fjordparken camping – helt alene på en plads til 400 campister. Et glasprojekt i Aalborg lufthavn tirrede vores nysgerrighed, men desværre stod virkeligheden ikke mål med omtale og det maledede forlag. En afstikker til Aars i Himmerland gav sommerens måske største oplevelse af udendørs kunst, samlet i en by. Blandt mange andre kunstneres værker, har Per Kirkeby her bygget murstensskulpturer i det meste af sit voksne liv – imponant. Nordenfjords ad bittesmå veje og snævre dæmninger. Dette enorme helt flade landskab, har ganske sin egen karakter. Helt ud til Vesterhavet. Jammerbugten. En strid nordenvind kalder på vindtæt beklædning til vandreturen bag klitterne. Over Feggesund til Mors og Skt. Hans fest. Skulpturen som udsmykning drager vores færd videre gennem særegne landskaber til Ingvar Kronhammars “Eliah” – kuppelværket i Herning med lyn og tordenfangere samt indbygget flammesværd og til Svend Wiig Hansens kæmpefigurer på stranden skuende ud over havet ved Esbjerg. Stor, stor kunst – af markante skikkelser som præsterer helt specielle former for kunst på land og i by. Kolding med Trapholt, galleri Rasmus og galleri Pagter. Horsens kunstmuseum og masser af god bykunst på gader og pladser. Middelfart –Grimmerhus med værker i keramikens betagende former, endelig har kunstkeramik fået eget museum som står mål med andre kunststarters udstillingssteder. Odense indrammede turens kulinariske højdepunkt, et måltid på Marie Louise blev til virkelighed. Michel Michaud lever op til sit himmelske ry. Ferien sluttede med en uge på Langeland – i eget hus. En ny fornemmelse. Sublimt vejr, dase, bade og hygge med absolut ingenting at lave.

Vore mødre glæder os ved fortsat godt mod og helbred. Omendskønt de begge nu er gamle, er de fortsat åndsfriske og stadig i stand til at klare sig selv. Vi synes indimellem det er svært at finde tilstrækkelig rum til også at være nok for dem, men vi gør hvad vi kan. Selvom det offentlige kan yde hjælp, er denne form ikke altid nok. Mor Knabstrup har fået kaldealarm – så er det i hvert fald muligt at tilkalde hjælp hvis hun skulle falde under sine mange ture rundt omkring huset, i haven eller ude ved hønsene. Ruth har fået rollator, det hjælper svært når turen går til byen for indkøb. Vigtigst af alt er det gode humør. Sammen havde vi alle fire en dejlig sensommertur til Langeland. Birgitte og Rasmus besluttede sig for fælles bolig i Holbæk. Rasmus er i fuld gang med sin politiske karriere, og valget i november kræver sin mand. Lejligheden i Vanløse er solgt, og indretningen i Holbæk er næsten færdig – meget arbejde kronet med dejlige bo-omgivelser.

Henriette og Rene er faldet godt til i Veksø. Benytter sig mere og mere af lokale kulturelle tilbud. Bilen er skiftet ud til noget større. Der var ikke plads til barnevogn i 206’eren –

Årets fælles pinsetur gik til parken over barokhaven i Hillerød. Det blev en rigtig god dag som sluttede i regnvejr under den store sejldug.

Og som altid nærmer året sig sin afslutning. På Langeland har vi igangsat vinterens projekt . Vi skal have isoleret baghuset med indvendige vægge, loft og klinkegulv. Så må vi se hvad det kan bruges til.

Vi havde besluttet at bringe campingvognen til Langeland for vinteropbevaring. Det gik fint. Vi fik pludselig tilbud om indendørs opbevaring i Dageløkke – hvilken luksus. Nu står vognen i en kæmpehal med filttæpper på gulvene, tørt og godt. En helt ny fornemmelse ikke at frygte fugt, mug og algeangreb.

Sæsonen for opera er atter i gang og vi har haft de første dejlige oplevelser. En helt særlig blev opfordringen til at tage på operabesøg i Malmø – Aida på Malmø Musikteater. Det var bare godt. Hvad så – tjah, vores jul bliver i år med besøg af vore mødre, samt Birgitte og Rasmus. Det bliver rart at være så mange samlet. Juledag drager vi til Langeland hvor vi bliver til efter nytår.

Vi vil gerne sige tak til jer allesammen. Tak for året der gik. Tak for gode oplevelser. Og så på gensyn i det nye år. På gensyn til nye spændende oplevelser.

Til slut ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Mange kærlige hilsner, Susanne & Jørgen