

## Julen 2002

Tid til forandring!



År fødes og år dør. Ganske som livet. Ung som gammel, lev mens du gør det!  
Vi forandres af vore omgivelser, såvel de fjerne som de nære. År 2002 har været utrolig foranderligt. Så foranderligt som sad vi på livets kørom. (P. Sørensen Fugholm)

At nægte alderens forandring vil ikke nytte – erkendelsen af at den 3'die alder banker på er speciel. At livet rinder ud skaber forandringer. To kære mennesker forlod livet i årets løb. Min mor, vores farmor og oldemor kunne ikke mere. Hun døde fredeligt i sit hjem, sådan som hun mest af alt ønskede det. Pigernes elskede "moster gulerod" kunne heller ikke mere. To stærke kvinder der forandrede vores liv er hermed nået til vejs ende og vi kan kun ære deres minde med dyb taknemmelighed for alt hvad de gav og lærte os om livets foranderlighed.

Birgitte og Rasmus realiserede drømmen om eget hus med købet i Mårsø. Et dejligt sted som rammen om et ungt og aktivt liv. Vi fik oplevelsen af forandring i det unge liv ved deres bryllup som blev sommerens kulmination. De bedst tænkelige rammer var skabt med kirkebryllup i Tveje Merløse og fest i Borup hos Rasmus' gæstfrie forældre og den smukkeste have nogen kan se for sine øjne.

Henriette og Rene oplever livets hurtige forandring med fokus på barnet, Signe som vokser, styrter sig lige ind i alles hjerter og ufortrødent tager alles opmærksomhed som det naturligste i verden, uanset om mor bliver 30 om morfar bliver 60 eller hun selv fylder 2 år. Og som årets overraskende forandring – Signe skal være storesøster!

Min 60 års dag blev et højdepunkt, en begivenhed som bliver husket for sin mangfoldighed. Rammen i La Petite Chaume var for mig det ultimative sted. Klassisk guitar og Jesper Tilgren med gribende a'Capella sang gjorde stort indtryk. Læsning af de mange små hilsner i gæstepræsentationen genskaber minder om en aftenes dejlige oplevelser.

Carina og Eilerth kom fra det høje nord, fra Hæggdånger, By for at være med – det var bare så stort! Winemakers dinner på Langeliniepavillonen ramte lige i plet.

Louisiana med kunst og god mad i samvær med gode venner. Petanque i haven på Falsled Kro en forårsdag når man gerne vil forkæles lidt. Petanque i Helsingør, på Amager og på Reersø, hyggestunder som vi ikke ville være foruden. Hæggdånger i påskedagene, sneen som forsvandt og gav plads til Traner og Grågæs med bud om den kommende sommer. Lejrball i skoven med korb og kaffekask (pølser og små sorte). Siddende i sneen under Vorherres store solbeskinnede himmel, kan man nå højere nydelse?

Sommerferie og atter ud på de lange veje – forud var gået lektioner i det franske sprog. Initiativ fra Lisbeth på La Petite Chaume – vores vinklub. Igennem foråret en perlerække af aftener med god undervisning, vin og mad. En god måde at ruste sig til ferien. Det blev en route de vin med stærke oplevelser – Loire med sine bløde

former, store skove, slotte og små byer. Bordeaux som vi genså efter 10 år. Tre slotte som tog gæstfrit imod og fortalte om netop deres vine. Avignon og besøg i Tavel med sine rosé vine. Cairanne hvor Nick Thompson måtte holde for igen – vi blev gæstfrit anmodet om at slå os ned på gårdspladsen under platanernes skygge og blive så længe vi havde lyst. Selv det pensionerede, nu gamle portnerægtepar tog imod os med største selvfølgelighed. Beaujolais, dette forkætrede område som mest af alt er kendt for sine saftevand af "vin nouveau". En campingplads i Fleurie blev rammen om såvel et markant restaurantbesøg hos madame Chantal, som et rigtig dejligt kig på landskabet der ved nærmere øjensyn viste sig at være både spændende, idyllisk og fuldt af gode vinoplevelser – her kommer vi igen. Turen sluttede efter næsten 4.500 km i Mosel, hvor vi i feriens eneste regnvejr mødte vore svenske venner. De var kommet højt fra nord i øsende regn, vi var kommet lang fra syd i strålende sol. Her nød vi sammen campingvognens skærmende tilbud om tørvej.

Musikken nåede ny højder med Poul Ruders Antikrist på Christiansborg ridebane. Fødselsdagskoncert for Per Nørgård i Tivolis koncertsal og Wagners Tristan og Isolde på det Kgl. Teater.

På Langeland blev vi færdige med indretningen af baghuset. Vi har nu et dejligt soverum helt for os selv. Løvrigt regner vi så småt med at sommeren 2003 bliver sidste gang vi reelt lejer ud. Så vil vi selv have den fulde adgang til huset. At vi vil fortsætte med udlån til venner og bekendte, herunder de gamle Greiss, er der dog ingen tvivl om.

Efteråret bragte os endnu en gang nordpå. En uforsigtig udtalelse om svenskernes surströmning havde medført invitation til "tunnbrödsbakning og surströmningsätning" – det hænger næmligen ihop. Bakastugan var klargjort, vedugnen oppvarmat och teigen jästet. Kornmjöl (bygmel) på bordet i store mængder og dernæst – karva, karva, karva – rulle, rulle, rulle. Det er rigtig sjovt, store flade brød – som til pizza, bliver klar – løftes på en træspade og kommer i ovnen, bare 20-40 sekunder, så er de klar. Bagning hele dagen. Middag med lys på bordet, friskbagt tyndbrød og så – det store clou – surströmning. Det smager specielt, men det kan spises!! Masser af tilbehør og godt øl får det hele til at glide ned.

Stor og småt – lidt men godt. Menneskene – kunsten – naturen – forandringen. Himmelsk chokolade hos Peter Beier. Vine fra både her og der. Forandring var det også at sælge vores gamle Previa. Og til en forandring solgte vi vores kano til en ung kollega. Livet er en stor forandring. Vi skal følge med. Det gælder om ikke at hænge fast. Alligevel skal ikke alt det gamle kastes overbord. Traditionerne skal vi bevare. Pinseudflugt med ungerne. Mortensaften og andre gode grunde til hyggeligt samvær.

Forandringens vinde blæser. Vi troede verden ville fred. Det ville den ikke. Vi håber. Vi ønsker. Vi lever. Meget er sket. Noget fik vi med. Andet gemmes i mindernes store bog. Tiden minder os igen om sin foranderlighed. I morgen er der atter en dag. Ja, og med den igen nye forandringer. Vi har så meget at sige tak for. Vi har så mange gode oplevelser sammen med alle jer. Vi glæder os til et nyt år med masser af nye spændende oplevelser. Tak for alt. Tak for i år og på gensyn til næste år.

Rigtig glædelig jul samt et godt nytår ønskes I alle fra denne verdens måske to sidste "lykkelige".

*Mange kærlige hilsner, Susanne & Jørgen*