

Julebrev 2008



Tradition. Nostalgi. Gammeldags.

Af gammel vane skriver jeg igen et julebrev. Hvad i alverden er det for en indledning?

Jamen det er da rigtigt. Eller hvad?

Traditioner er noget underligt noget. Det er lige som vaner. Noget man lægger sig til gennem årene. Men måske er det klogt at gøre op med dem. Skal vi absolut fejre alting? Jul, nytår, fastelavn, påske, pinse og alle de andre gode anledninger? Hvad er året værd nu? Det er jo snart brugt op! Skal man gøre status eller er det bedre at glemme det hele? Var der noget der var værd at gemme på? Vores kollektive hukommelse. Vores private hukommelse. Er der overhovedet andre som gider læse alle mine forskellige udgydelser?

Der er kommet hund i familien. En Toller, ved I hvad det er for en? Nej vel. Det er der heller ingen andre der gør. Men svenskerne ved! Og den er utrolig sød. Birgitte, Rasmus og pigerne nyder den. Vi var for første gang ud at køre i en lille ny bil. Skal - skal ikke? Vi sku! Jakriborg – en moderne middelalderby ved Lund, langt ude på Lars Tyndskids marker. Endelig – så fik vi den lille nye (bil). Blå som himlen. Så er det godt nok sjovt at køre bil. Gode venner på besøg. Besøg hos god venner. Fjeldtur i april. Sne og is. Fiske på isen. Det har vi godt nok ikke prøvet før. Byteater i Malmø – Strindbergs et drømmespil. En rejse gennem byen på steder hvor man normalt ikke har adgang. Jeg klistrer, jeg klistrer. Typisk Strindbergsk – livets indhold? Tomhed. Trappebygning i Veksø. Med campingvogn på P-pladsen og i Glostrup. Formidabelt vejr. Verdens mest arrogante autocamper med påhæng til båd og til bil. Fødselsdage i Mårsø. Jubilæum i Tårnby.

Projekt hjertestartere – Snøde Hjertestarterforening. Generalforsamling på grundlovsdag. Nogen syntes at man ikke ku'. Men det ku' man. Kæmpesucces. Allerede 5 hjertestartere installeret. Og flere på vej. Nyt projekt - Langelandsprofiler. Om alle de dejlige mennesker der gør en forskel. Tænk selv efter! Danmarksturne – Ribe, Esbjerg, Tønder og Mandø. Et emne var slægten. Masser at gå efter. Præster og andet godfolk. At stå på Mandø og se ud over vadehavet. Fantastisk. Her kan man vade i havet så langt som helst.

Sanseamok. Livsbekræftende.

Sct. Hansfest med naboer, venner, bål og æbleskiver. Sommer med pigerne på Langeland. Sommer i huset i Småland. Henriette og Rene købte Ulla og Flemmings hus i Harebo. Success! Endnu en danmarksturne – Ålborg, Hjørring, Skagen, Års og Silkeborg. Kunst på gaden, kunst i gallerier, kunst i museer. Kunst i køkkenen – Svinkløv badehotel og Ruths i Gl. Skagen. Køretur på stranden fra Løkken til Blokhuse. Silkeborg og DM i

fyrværkeri – er det kunst. Hvis ja – så er det i hvert fald fluksus, men flot var det. Sølvbryllup hos Pia og Arne. Den ældste niece. Tiden står ikke stille. Jubilæum hos venner. Stor fødselsdag med Sonja og Lars i Bogense. 70 års fødselsdag hos Ulla. Susannes fødselsdag med brunch og musikteater. Per Nørgård i børnehøjde. Farvelreception for en kær kollega. Høsttur til By. Masser af lingon, svampe og kartofler. Samling om friskbagte pizza i bakerstugan. Surstrømningskalas hos grannan. Kan I li' det? Ja da – det kan vi i hvert fald. Eilerth i gang med at ombygge slakthuset til bastu. Oceaner af æbler i haven. Produktion af æblesaft. Naboer på gule ærter. Overraskelse fra Anne og Jørgen. At bo såvel på landet som i byen. Kræver at man gør sig klart hvad man vil. Hvad har man hvor? Ting må dubleres!

Fernisering på Langeland og i Hellerup. Et pludseligt møde med en kær kollega. Vinsmagning i Svendborg og i Odense. Vinsmagning i det nye Vinotek på Nimb. Eilerth der lukkede hvepsene inde. Reparationer på huset - Og som sædvanlig masser af oplevelser i operaen.

Finanskrise. Boligkrise. Oliekrise. Fødevarekrise. Sygehuskrise. Politikrise. Miljøkrise. Ny bestyrelsesformand i DR, det kan kun blive bedre og ny præsident i USA, også det kan kun blive bedre. Vi er underlagt massemediernes tyranni. Krise efter krise vælter ind over os hver eneste dag. Hysteriske kællinger sidder på verdens børser og råber sælg – sælg – sælg, det går ad h..... til. Og det gør det så! Selvopfyldende profetier. Hvad skaber alle disse kriser? Ubalance! Mellem udbud og efterspørgsel. Hos dig og mig? Nej vel? Men hvem er det så der ikke kan få nok? Spekulanter. I snart sagt en hvilken som helst afkrog af verden sidder de og lurer på hvor der nu kan tjenes penge, mange penge! Skal vi høre efter eller skal vi bare læne os lidt tilbage og slappe af. Kan vi gøre noget? Skal vi gøre noget? Jeg må indrømme at det ind imellem føles meget, meget svært at beslutte hvordan denne eller hin krise skal påvirke vores tilværelse.

Et 40 års jubilæum der ikke blev til noget – for os! Signalerne på Bron virkede ikke! En Foik aften der blev anderledes – tenoren blev syg. En frisk mezzosopran sprang til.

Hallo – hallo, det er Fumlerød radio. Vejret er i krise. Vejret vil slet ikke være vejr. Det vil hellere være noget andet. Men det kan det jo ikke. Det kan vi andre heller ikke. Altså være noget andet. Andet end det vi er. Fortællingen om et til tider kaotisk år. Eller om pensionisttilværelsens ulidelige lethed. Hvor kom jeg lige fra? Tjah det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror nok at jeg begyndte på et julebrev. Måske skulle jeg hellere lade være. Det kan jeg nok ikke! Hvad er det der får os til år efter år at synes at nu har vi igen haft det bedste år i hele vores tilværelse. Jamen det er naturligvis fordi vi lever. Husker at leve. Hver eneste dag, hvert eneste minut og sekund. Vi kan slet ikke lade være.

Og så til det det hele drejer sig om. Kontakten til alle Jer dejlige mennesker som er med til at gøre vores tilværelse værd at leve. Vi vil gerne sige tak, tak for endnu et år. Et år fuldt af oplevelser. Et år der har været både svimlende, pirrende og sindsoprivende. Og som nu er ved at slutte. Det samme er jeg.

Rigtig, rigtig mange gange

glædelig jul, godt nytår og på gensyn i 2009.

Kærlig hilsen fra Susanne og Jørgen