

## JULEBREV 2009



Mennesket er et underligt dyr.

Nogle ønsker mest af alt bare at være samme sted og uden ændringer. Dyrke radiser og holde høns. Andre kan ikke få nok, hverken af andre eller ændringer.

Terrortrusler, influensatrusler, dommedagstrusler, økonomitrusler, miljøtrusler, klimatrusler, mordtrusler, sundhedstrusler. Trusler, trusler, trusler. Det er s.. da ikke til at holde ud!

Består vores hverdag snart af andet? Når vi lukker avisen op. Når vi åbner for radioen. Når vi tænder for TV'et. Ulykkerne vælter ud i hovedet på os. Det er da imponerende at vi kan bære det.

Vi skal holde op med at spise kød. Opdrættet truer klodens vandforsyning og dyrene udleder for meget CO<sub>2</sub> når de prutter. I Afrika skal de holde op med at føde børn, så bliver der færre til at forurene og udlede CO<sub>2</sub>. Nu er det er bare meget for meget....!

Skal vi fælde alle vore skove? Bladene som falder overalt i naturen og efterfølgende rådner, udvikler masser og atter masser af CO<sub>2</sub>. Nå nej – træerne opsuger jo osse CO<sub>2</sub> så den ka' nok ikke bruges til noget. Hvordan vejer man i øvrigt CO<sub>2</sub>? Man snakker altid om tons og kilo, men jeg kender altså ikke en vægt der kan veje luft. Gør du? Sidst vi havde trusler fra klimaet handlede det om ozonlaget, eller rettere det manglende. Hvad blev der af den trussel, eller er det den samme? Skal vi tilbage til stenalderen eller middelalderen eller hvordan er det nu lige vi undgår al den her CO<sub>2</sub> udledning. Trusler påvirker os men styrer os ikke.

Vores liv er dejligt. Hvilket år vi har haft! Vi har lyst til at dele lidt ud af det. Vinter er der ikke meget af. Vi snupper et minicruise til Oslo. Besøger deres nye opera. En tur i Vigelandsparken. Et par dage med rigtig frost og højt til loftet. Vennerne i Norrland har bygget bastu. Den skal naturligvis indvies. Rigtig vinter med både frost og sne.

Tidligt forår i goe gamle Danmark. Næe, egentlig ikke. Mest bare gråt og trist.

Jubilæum og fødselsdage. En fisketur i det vestjyske, dog uden fangst.

Campingtur sydpå. Sidste år nøjedes vi med 2 x 1 uge herhjemme. Nu afsted. Vi futter af lige efter Albertes 6 års fødselsdag. Vi kører til den dansk-tyske grænse, holder et hvil og så kører vi hele natten gennem Tyskland. Det virker, kan vi hilse og sige. Næste morgen er vi i Luxembourg. Kører ind for nogle timers fortjent hvile, inden turen går videre sydpå. En spektakulær oplevelse får vi i les Baux. En lilleput bjergby. Fra tidernes morgen har man brudt sandsten til store kirke- og slotsbyggerier i omegnen. I katedrallignende huler fra stenbruddet opføres et lyd- og lysshow som fylder hele rummet med klassisk musik og alle vægge, gulve og lofter med bevægelige lysbilleder. Både fantastisk og storslået. Det myldrende fredagsmarked i Carpentras trækker som altid nogle timer. Fred, ro og chikader på gårdspladsen hos Nick Thompson i Cairanne hører til blandt vores mest foretrukne steder. En pizzabager i Tournon kan stadig sit håndværk. Og så går turen atter hjemad med stop i Erden hos Moselflodens bedste vinmager. Riesling fra Erdner Prälat marken, så synger englene.

Tanker i Provence. Købe et hus der? Hvordan vil det være? En model - tre måneder her, tre måneder der. Droppe Langeland. Droppe campingvogn og firehjulstrækker. Finde et helt andet (NYT) liv! Pirrende anderledes...!

Hjemme igen. Renovere togvognen. Den lille udbygning på vores chateau. Til taget fik jeg god hjælp af eilert. Han og Carina besøgte os. Det samme gjorde Alberte. Også Mary og Bjørn fandt tid til en oplevelse sammen med os. Anne og Jørgen ferierede samtidig på Langeland.

Tollereren, den lille hund i Mårsø, var ikke rigtig frisk. Epilepsi gjorde det alt for tidligt, til stor sorg for pigerne og de voksne med, af med den. Efterfølgeren er fundet, atter stor glæde i det lille hus. De har malet, har de. Hele huset udvendig. Nye friske farver. Der skal bygges lege- gæstehus. Morfar er tilkaldt.

Udelivet i Malmø blomstrer. Caféliv overalt i byens gader. Danseteater i Pildamsparken. Alsang og rejemadder på Dockan, Ulla og Flemming var med.

Eilert's fødselsdag ville han ikke rigtig vedgå sig. 70 er mange år, måske derfor!! Surpriseparty. Gæster indfandt sig fra nær og fjern. Carina indbød, koordinerede og arrangerede. Fødselaren fandt sine gæster overalt i skoven. Ingen anelse. Glædelig overrasket. Frokost på gården, kaffe på loen, gaver og taler, helstegt lam fra grillen og masser af glade gæster. Fem kokke blandt dem, men alligevel mig der grillede. Stolt.

September i et myldrende Paris. Henriette og René. Fælles opsparing, vi har droppet gaveræset. Boede på La Defense ved von Sprekelsens imponante Triumfbue, le Grand Arche. Beså de mest spektakulære seværdigheder. Nød hinandens selskab, spadserende og i Metro, på café og i restauranter. En uforglemmelig solnedgang fra toppen af Tour Montparnasse.

Livet er ikke som man har det, men som man ta'r det. Tankerne fra Provence tager livtag med livet. Hvad vil vi så? I hvert fald ikke købe hus i Frankrig! Vi har camperet i 25 år, nok til at skaffe os af med campingvogn og firehjulstrækker. Anderledes frihed. Skal der mere til? Er to huse et for meget? Medejerne i det gule hus accepterer at vi enes om det gule hus. Så vi sælger det røde! Beslutter at reparere fuger og udskifte dårlige sten på vestgavl og gårdfacade. En process der ender med salg engang i det nye år er igangsat! Livet skal leves i højden og ikke i længden. Nye udsigter.

Efterår med fester og fødselsdage. Søn af langelandshuset, Bent Brænder, runder de 70, stor fejring i Lohals. Egeskov slot byder på winemakers dinner og vildtmiddag. Traditionelle gule ærter på Hesselbjergvej. Til brunch fejrer min elskede sin status som folkepensionist med indbudte børn og børnbørn. Rundetårn som legeplads og Illum's café til atter at få varmen og hvile små trætte fødder.

En overraskende gevinst giver os Rossinis Askepot på Malmøoperaen. Løgismose byder på winemakers dinner i Kong Hans kælder. Et kulinarisk skoleridt.

Tiden går og vi går med. Året bliver kortere og kortere. Dagene bliver kortere og kortere. December byder på masser af liv. Såvel her som hisset afholdes julekomsammener. Gamle kolleger. Nye bekendte.

Vi blev et år ældre, et år mere erfarne. Tæller det? Ja i hvert fald, bare se hvad vi har gang i. Vi glæder os. Vi fryder os. Dagligt. Livet blandt mennesker vi holder af. Vores børn og vores børnebørn. Kan man ønske sig mere?

Her stopper årets tirader. Vi har masser af planer. Om rejser. Om til- og ombygninger. Om besøg og besøgende. Om livet, som bare er dejligt. Vi håber I alle er friske og raske. De af jer vi så i år, glæder vi os til at gense. De af jer vi ikke nåede, håber vi der bliver nye muligheder for at ses.

Fra os til jer skal det lyde højt og tydeligt

**GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR**