

## Julebrev 2012

Ja - Tiden går, klokken slår, og det go'e ved det er, at vi ikke kan gøre noget ved det. Tiden er vores allesammens og vi vælger hver især hvordan den anvendes. Nogle spilder den andre udnytter den. Vi nyder den!



Under alle omstændigheder har året i år været travlt. Pensionister har masser af tid – siger man. Men virkeligheden er noget ganske andet. Aldrig har kalenderen været så fuldttegnet som nu. Og gud ske tak og lov for det. Vi glædes stadig over mindet om vores 100 års fest i Lohals. Ligeledes gør mindet om et andet af årets højdepunkter, nemlig Hesselbjerg musikfestival, os glade. Tre dage med regnvejr, sang og musik. Vi havde Bed & Breakfast for 6 af de unge kunstnere. Sikken en oplevelse, både for dem og for os. Tror vi nok. Tvillingerne var på besøg så der manglede ikke samtaleemner under morgen-maden.

Langt om længe lykkedes det at komme af med vores campingvogn. Pludselig en dag ringede Lunkan, som er nabo til vore venner fra By "har du stadig din husvagn til salu"? Ja da – og så blev den sag ordnet. Via et besøg på Langeland blev vognen afhentet i Odense, og nu kan vi vinke til den når vi er på besøg i Norrland.

Elendigt har vejret været mange gange i sommerens løb. Vi var i Skåne på Draka Mølla for at overvære udendørs opera i de smukke bakker bag kroen. Madam Butterfly druknede i regn og vi blev våde helt ind til skindet. Ikke meget bedre gik det i Dalarna, hvor vi i Dalhalla skulle overvære en koncert med Malena Ernmann. Himlens sluser stod igen vidtåbne. Koncerten gennemførtes dog, og Malena kommenterede fra scenen sin udsigt til publikum som det smukkeste hun nogensinde havde set. Påklædning i alle regnbuens farver.

Bedsteforældre er vi. Ikke altid til rådighed men desto mere nærværende. Med tvillingerne på Tranekær slot, spændende for os, lidt vel megen snak for de små. Med Yasmin som ville på aleneferie uden søster. Med Alberte hos "Rotten Ruth" medens storesøster spillede fodbold i Hamburg.

Rejser til verdens ende..... Påske i Erden med venner fra Norrland. Moselfloden flyder majestætisk gennem landskabet. Vinmarkerne tårner sig stejlt op ad bjergsiderne. Sindrige transportsystemer på skinner og med tandhjul på kryds og tværs i markerne sørger for at mennesker og deres last kommer sikkert op og ned. Lange spadsereture. Traben-Trarbach og Bernkastel-Kues er mekka for os og for alle egnens turister. Værterne byder på kig i kældrene og smagning i vinotheket.

På kanalsejlads med "gamle" vin-venner fra kælderen i Nørre Farimagsgade, hvor min 60 års fødselsdag blev holdt. Vi mødtes i Loisy en lørdag i juni, vores flodbåd og os! Fire forventningsfulde personer klar til en mental, kulturel og kulinarisk rejse. Når man glider ind i sin første sluse står tiden bomstille. Dette fantastiske bygningsværk med omkring 250 år på bagen. Og stadig fuldt funktionsdueligt. Moderniseret ja, men alligevel. Og man får det hele til at fungere, uden hjælp. Stærkt tilfredsstillende. Louhans, Cuisery, Tournus. Ouroux

Le Port. En frokost ved nyopsatte bænke og et interemistisk bord gjort af vores landgangsbrædt og et par forrådkasser. En fortrinlig ramme om et måltid i det grønne. Ren nydelse tilsat et par flasker rosévin. Chalon sur Saone, marked ved Hotel de Ville. Chef de cuisine finder brød i et aldrig før set mobilt bageri og hos stilige slipsebærende slagtere er der lammekoteletter skåret med fri hånd. Dugfrisk blomkål og hjemmerørt mayonnaise fuldender ingredienserne til endnu et kulinarisk højdepunkt. Slusen ved Crissey er monumental. Et løft på intet mindre end 10 meter og 80 centimer. Indvendig er slusen forsynet med flydepontoner. Det går som en leg at komme de næsten 11 meter op til næste niveau. Ved Chagny løber Canal du Centre i en vandbro over TGV-banen. Uørt anderledes. Remigny, aften i hyggelige restaurant l'Escale lige ved Canal du Centre. Efter en uge lægger vi til kaj i Saint Léger sur Deuhne. En rejse er slut. Mentalt er vi blevet stærkere. Kulturelt har vi fået mega-oplevelser. Kulinarisk har vi ikke lidt nød.

Italien, bare os selv til provinsen Abruzzo 150 km øst for Rom. Køreturen var forfærdelig fra Innsbruck til Rimini. Vi havde glemt at Sydtyskland holder sen ferie, og alle skulle sydpå. Tiden står stille i Gagliano Aterno. Der bor måske 400 mennesker i byen. Liv er der ikke meget af. En simpel bar, en bager med godt brød og lidt småfornødenheder – thats it. Byens mest aktive er så afgjort brændehandleren. Mange huse ligner mest ruiner og andre står gabende tomme. Halvdelen af byen er uddød. En fjerdedel er beboede, og den sidste fjerdedel er sommerboliger. I dalen er der stadig byer med liv. Mere eller mindre men dog liv. Vi har snuset til en spændende egn hvor bjergene er noget særligt. Navnlig to steder har betaget os. Prado Perligna og Prezza. Den første for sit marked og den anden for sin vin. Vi har følt os sat 20 år tilbage i tid. Barerne er mændenes! Markederne er kvindernes! Abruzzo er naturen, menneskene, maden og ikke mindst vinene! Hjemrejsen blev utrolig hyggelig med overnatning i Garda by ved Gardasøen og i Bayreuth som er Wagner operaens hjemby.

Forkælelse i Bordeaux. Med rejseselskab på slotsbesøg. For os noget helt nyt. Alt arrangeret og tilrettelagt. Chateau Pape Clemant, Chateau La Tour Carnet, Chateau Fombrauge. Frokost med mudder på skoene efter drueplukning i markerne. Alt gøres med håndkraft. Hver enkelt drue pilles af klasen, skindet må ikke revne, ellers ilter druen og kan kun anvendes til 2'den vin. Fantastiske processer. Og pludselig forstår man hvorfor visse vine bare bliver dyre! Middage så fornemme at man føler sig som Jeppe på Bjerget – drømmer jeg eller est jeg vågen!

En ting glemte jeg. Den ene dag hvor solen bagte fra en skyfri himmel. Henriette havde inviteret på slotskoncert i Ledreborg slotspark. Det blev bare årets mest vidunderlige sommerdag. Masser af mennesker, masser af musik, masser af sang, masser af sol og masser af vand. Så glemmer man alle de andre gange hvor sommeren er kort, det hele regner bort.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår!

De kjærligste hilsner fra *Susanne og Lørgen*



- Støt Julemærkehjemmene - en god sag!

[Klik her ...](#)