

## Julebrev 2014

Et år med modsætninger, eller? Melodi Grand Prix. VM i fodbold. Danmark er i krig, igen. Kold luft mellem øst og vest. 25 året for Murens fald. Folkeafstemning om selvstændighed i Skotland. Riksdagsvalg i Sverige. Valg til EU parlamentet. Og oven over alle disse små menneske-skabte hændelser hæver den store Bastian sig. Klimaet. Profeterne har endelig fået ørenlyd. Pengene flyder frit fra politikerne. De kan nu ved selvoplevelse se deres jordiske paradys under drastisk forandring. Det regner for lidt. Det regner for meget. Isen smelter på Nordpolen.



Isen breder sig på Sydpolen. Det blæser overalt. Gør så noget, ”nogen”! Hvem, mig?

Og hvad gør sådan to pensionister så når de går rundt og gør? Lytter til profeterne? Nej! Lytter til politikerne? Nej! Gør vi i det hele taget noget? Nej! Altså bortset fra at lade al kaudervælsk flyde ind ad det ene øre og ud ad det andet. Vores største indsats er at gøre alt hvad der er muligt for bedst muligt at nyde livet mens vi har det og mens vi tør det. Vi bekender at vi lever og at vi har det dejligt.

♥♥ Vore hjerter banker for – familien. Året har bragt både glæder og sorger. Børn og børnebørn mistede deres mor og mormor. Efter lang tids besværlig sygdom fik Inger fred. Hun sov stille ind med pigerne ved sin side. At livet skal ende ved vi alle. Alligevel er det både sørgeligt og svært når det sker. Tvillingerne er skiftet til den ”store” skole og går nu adskilte i hver sin klasse. Nyt, spændende og helt anderledes. Alberte er meget den stille pige. Uheldig under sommerens familiekomsammen med et brækket fodrodsben. Det kostede 6 uger i gips. Signe er den store! Nu 14 år. Tindrende glad for livet og en besværlig teenager. Kan aldrig finde sine ting og samtidig knusende dygtig i skolen.

Min mor, Kirsten ville være blevet 100 år. Det skulle fejres. Og det blev det med hele familien hos Vibeke og Jørgen i sommerhuset ved Svallerup Strand. Hyggelige dage med dejligt samvær, masser af god mad og godt humør. I samlet flok besøgte vi gravstedet på Rørby kirkegård. Det ville hun ha’ kunnet li’.

To svigerinder rundede et skarpt hjørne. Min søster Vibeke fejredes i Mullerup havn og Susanne fejredes i Fredensborg Huse. Begge i familie og gode venners selskab.

♥♥ Vore hjerter banker for – Langelands Hjertestartere. Hele 100 er der nu fordelt over hele øen, plus en enkelt på Strynø. Et tilkaldesystem som døgnet rundt kan trække på omkring 180 frivillige akuthjælpere. I enhver situation fremme på mindre en 4 minutter. Tryghed for alle beboere på Langeland. Region Syddanmark ønskede at få et tilkaldesystem til hele regionen. Opgaven blev sendt i udbud. Spænding om udfaldet trak længe ud. Opgaven forblev på Langeland. Nu står der store udfordringer forude!

♥♥ Vore hjerter banker for - Hesselbjerg Musikfestival. På fjerde år afvikledes Danmarks mindste musikfestival. Sommer, sommer, sommer. Fire fantastiske kirkekoncerter. Musik i sommeraftenen, musik på Store Scene, musik i Ateliet. Syv unge, dygtige kunstnere. Tre sopranstemmer, en tenor, en blokfløjte, en accordion og et orgel. Plus en akkompagnatør på elektronisk klaver. Danmarks store komponist, Per Nørgård, har sagt ja til at være protektor for Hesselbjerg Musikfestival. Vi er både meget glade og meget beærede over Per’s tilsagn. Vores darling hedder Louise og spiller blokfløjte. Så godt at hun har modtaget Sonnings talentpris plus en hel masse andre udmærkelser. Og så var hun med til at fejre Susanne i Fredensborg.

♥♥ Vore hjerter banker for - god mad og god vin. Tre begivenheder påkalder sig lidt mere end almindelig opmærksomhed. Den ene kom via en ”sweatdeal” på nettet – Gourmetmiddag på en Michelinrestaurant – Kokkeriet. Efter 22 serveringer begynder man at spekulere på om der findes flere smagsretninger! Små, små bomber af smag!! Den anden foregik over tre omgange på Axelborg. Restauratør, kok, chokoladefabrikant og eventmager Rasmus Bo Bojesen inviterede på Unikamiddage.

## Julebrev 2014

Uforlignelige kokke som Daniel Lenz, Michel Michaud og Hans Beck Thomsen forkælede vore gæster så man endnu nyder eftersmagen af vidunderlige måltider. Den tredje foregik i Nyborg på restaurant Liefroy. Patrick og hans far Jean Louis Liefroy inviterede på "kokketræf" med sig selv og 4 af de helt store navne i lille Danmark. Daniel Lenz, Michel Michaud (begge med igen), Christian Bind og Francis Cardenau. Så kan det ikke blive større. Formidabelt. Smagsløgene vibrerer endnu.

♥♥ Vore hjerter banker for – vennerne i nord, som vi heldigvis når at se nogle gange i løbet af året. Vi var på besøg i det tidlige forår og igen i sensommeren. Sidste fordi der var noget at fejre. Igen en af dette års mange mindeværdige fødselsdage. Men Carina og Eilerth tog sig også tid til at besøge Langeland. Midt i sommeren til Hesselbjerg Musikfestival. Dejligt at kende to sådanne mennesker som vi engang traf i Provence og nu snart har været venner med i 20 år. En stor anledning var vores "Hesselbjerg post festival" hvor personer på og omkring Hesselbjergvej samles til et særligt afslutningsmåltid for involverede og inviterede. Dette års tema var skaldyr. Og hvilke! Erik (som er sopranen Kirstines far) havde skaffet de mest monstrøse eksemplarer af havets frugter. Små fine fjordrejer, krebs, krabbeklør så store som knyttede næver og hummere, jeg siger jer, af uhyre dimensioner. Sikken en fest vi havde. Og så fulgte en overraskelse i form af alle vore dejlige kunstnere som dukkede op med en selvkomponeret takkesang, hvori enhver involveret i Musikfestivalen fik så hatten passede, i hver sit vers.

♥♥ Vore hjerter banker for – Ste. Maxime, som vel så småt kan betragtes som vores tredje hjem. Også her nyder vi livet i fulde drag. I år har vi været her hele 3 gange. Først med fly til Nice og lejet bil i januar måned. Dernæst midt april til midt maj og nu igen i december måned med egen bil frem og tilbage. Vi svælger i friske råvarer fra markeder omkring os. Vi elsker at lave vores mad selv. Dagene går med lange spadsereture. Udflugter til spændende byer og landskaber. Og masser af hyggelæsning og bare det at være til. Coté d'Azur er stærkt vanedannende.

♥♥ Vore hjerter banker for – rejser i syd og i nord, hvilket ud over alle de andre ture også har indebåret at vi i september kørte til fest i Chatel Moron, en lille by i det sydlige Bourgogne hvor en af vore dejlige venner, Lisbeth, fejrede fødselsdag i tre dage. (Lisbeth og Jes er "gamle" vinbkendte fra kælderen La Petite Chaume i Nørre Farimagsgade hvor jeg engang fejrede fødselsdag). Og så smuttede vi lige en tur til Piemonte. En mad og vinrejse med vores vinhandler fra Svendborg. En uges ren forkælelse i Barololand. Dejligt landskab, vidunderlige vine og fantastiske måltider. Ikke mindst takket være vores guider, Michael og Johanne, der begge var med som kokke ved vores 100 års fest i Lohals.

♥♥ Vore hjerter banker også – for alt det vi ikke har fået med. Alle de dejlige mennesker vi kender både i Danmark og i Sverige. Alle de mange dejlige timer vi har tilbragt sammen. Ved vidunderlige måltider, i musikalske sammenhænge, på Langeland, i Lyngby, i Borup og ja jeg ved snart ikke hvor. Ingen nævnt, ingen glemt. Vi håber I alle, sammen med os, vil huske tilbage på et pragtfuldt år, med en usædvanlig sommer og med oplevelser som rækker langt ind i fremtiden.

Fra os til jer – ønsket om **en rigtig glædelig jul** samt et lykkebringende **og godt nytår!**



Med de kærligste hilsner – Susanne og Jørgen